

Beste Heer Ticaraf.

Ik schrijf u deze brief omdat ik graag via deze brief extra in contact met u wil komen. (Ik hoop dat u voelt dat ik een goede man ben) Het meisje waar ik u over heb verteld, betekent meer voor mij dan ik kan uitleggen. Ongeveer 6 jaar geleden heb ik haar leren kennen via haar zus die 5 jaar ouder is en verliefd op mij was. Ik zag niets in die zus omdat zij veel verschillende vriendjes had en ik wilde een relatie met iemand die mij waard was. Op een gegeven moment leerde ik Karima (het zusje) kennen. Toen was ze 13 jaar oud en ik 21 jaar. Op dat moment had ik een depressie die nu al mijn halve leven beheerst. Ik bloude elke dag, maakte geen studie af begon met gokken had geen echte vriend of vrienden hield geen baan vol en kwam hierdoor financieel en geestelijk steeds dieper in de knoop.

Ik kreeg toenderstijd een geheime relatie met Mw. Alisha H. [REDACTED] een hindoestaanse mevrouw van 11 jaar ouder met 2 dochters.

De eerste 2 jaar ging alles goed en was alles mooi en romantisch. Naderhand begon mevrouw H. [REDACTED] mij op verschillende manieren pijn te doen. Het begon met jaloesmakereij vertellen dat ik niks kan en zou bereiken. Net toen ik langzaam uit mijn depressie begon te kruipen gebeurde dit allemaal.

Ik ben toen vreedelgegaan en stond voor de keus om met dit nieuwe meisje (Antiliaans) door te gaan maar kreeg schuldgevoelens in mezelf en ik ben uiteindelijk teruggegaan naar Alisha H. [REDACTED] 2 jaar lang heb ik alles gepikt om haar te houden maar hoe meer ik mijn best deed, het ging alleen maar meer bergafwaarts met mij.

Ik zakke weer dieper in mijn depressie die vanaf de buitenkant niet te zien was.

Nog voordat ik deze relatie met Aisha kreeg werkte ik in de prostitutie om makkelijk en snel veel geld te verdienen. Ik deed het met tegenzin maar was toch bezig met zelfvernietiging. Het hele leven maakte me niet meer uit. Toen de relatie met Aisha begon ongeveer in 1992 ben ik gestopt met dat werk. Mijn blowen gaf ik niet op en heb dat dan ook tot gisteravond elke dag al die jaren vanaf mijn 7^e geboorte.

Toen Karima op **11 december** 1999 voor mijn deur stond (na 15 keer voor niets te zijn geweest omdat ik niet thuis was) sloeg mijn hart over van geluk. Dat meisje wat ik had leren kennen toen ze 13 jaar was en nu veranderd is in een schitterende mooie jonge oogverblindende vrouw die in al deze jaren op mij ~~mij~~ gewacht had! We hebben tijdens die jaren weinig contact gehad maar elke keer als ik met haar liep en praatte kreeg ik het gevoel dat ze heel erg speciaal voor me was. Op die tijd begrepen we elkaar en koesterden we een diep respect voor elkaar en ik wist ergens diep van binnen dat ze erg belangrijk voor me zou worden.

Toen op die **11^e december** '99 gingen we samen in de hagel, regen, storm en kou samen boodschappen doen voor het eerst.

Ik heb goed nagedacht over een relatie beginnen met haar omdat ik al 2 eerdere nare ervaringen had gehad met de Marokkaanse cultuur.

Toch besloot ik om deze mooie maar ook moeilijke stap te nemen. Ik werd met de dag meer verliefd net als zij. Haar droom was uitgekomen om die ene mooiste jongen op de wereld te krijgen en ik begon zo ook over haar te denken.

Zij hield echt van me zoals ik ben en dat gevoel heb ik nog nooit eerder gehad. Ik begon weer om mezelf te geven en bloeide helemaal op. Ik begon er steeds meer in te stralen en

(3)

mensen kenden mij niet meer terug.

Positief en krachtig konden we samen de wereld aan. Alhoewel onze relatie toch geheim was in verband met haar cultuur en ouders bleef we elkaar zien en leerden we elkaar steeds beter kennen. Ik vertelde wat gebeurtenissen uit mijn verleden wat me nog steeds veel pijn doet. Het enige wat ik nog niet wilde vertellen was dat vreselijke smerige geheim wat ik al jaren in het geheim met me meedroeg. Ik heb het haar altijd willen vertellen maar wilde haar ^{eerst} beter leren kennen.

We hadden een intieme relatie en zij leerde mij ook pas goed kennen en het beviel haar uitstekend. De reden dat ik mijn grote geheim wilde vertellen was om erna te leren leven. Ik zocht vergeving, zodat ik verder kan bouwen aan deze levenskans, en mijn rotte verleden eindelijk eens kon laten rusten. Omdat zij graag wilde wachten met sex tot het huwelijk vond ik dat alleen maar mooi!

Sex maakt een relatie moeilijker en meer ingewikkeld is mijn mening.

En daarin kwam bij dat ik deze jaren goed kon gaan gebruiken om aan mezelf te gaan werken om eindelijk eens een echte man te worden.

Door middel van therapie inzet gezondheid en ambitie wilde ik aan mezelf bouwen om zo een toekomst met Karina op te bouwen.

Tijdens onze eerste keer uit eten in een mooi restaurant in Rijswijk moest ik plotseling huilen en vroeg God waarom ik haar niet eerder had leren kennen. Dan had ik dat vreselijke werk nooit gekend.

De maanden erna maakten we situaties mee die een mens nooit meer zal vergeten. bedreiging achtervolging de moeilijkheden tussen Karina en haar familie en ondanks alles werd onze band alleen maar sterker. We beloofden elkaar dat wat er ook zou gebeuren, we zouden binnen 2 jaar met elkaar trouwen en ik stond (en sta) er 100% achter en dat zal zo blijven want ik sta volledig achter een toekomst met haar.

Karima is op 9 mei 2000 weggelopen van huis en brak met haar familie banden om een toekomst voor ons samen te gaan maken.

Ze heeft vanaf die dagen ontzettend veel meegemaakt en is ook nog eens door haar vader en broers gevonden en overreden en met een knuppel in elkaar geslagen. Na vier verschillende opvanghuizen „Het Blijf van me lijf” huis begon ze uiteindelijk haar draai te vinden in zo'n huis in Zwolle. Wat ik niet wist was dat ze tot diep in de nacht zat te praten met de andere bewoners vaak ook met drank. Ze begon met sigaretten te roken terwijl zij mij daar juist vanaf wilde helpen. Toen begon ik bang te worden dat ze het verkeerde pad op zou gaan terwijl ze nog maagd was en zo onschuldig en rein.

De andere zus was op die 9 mei 2000 met Karima samen weggelopen omdat ze 6 jaar lang was weggelopen geweest van huis en heel wat plaatsen en kennissen had door heel Nederland. Waarom ik me zorgen begon te maken om Karima was omdat de zus blout, coke gebruikt veel drinkt veel vriendjes heeft en zo voort.

Mijn jaloezie begon mee te spelen op 21 juni toen Karima en ik één dag voor haar 18^e verjaardag besloten om toch naar bed te gaan met elkaar. Na lang praten besloten we een hotel op te zoeken om die eerste keer iets onvergetelijks te beleven. Ik bleef vragen of ze het zeker wist want ze mocht van mij geen spijt krijgen. En ik wilde eigenlijk wachten tot ons huwelijk. Ook omdat ik met seks van iemand van wie ik echt hou telkens die beelden zie uit het verleden waar ik zo van walgt.

Zij haalde me uiteindelijk over om het wel te doen. Ze wilde dat zo graag voor haar 18^e verjaardag met mij meemaken. Tijdens die speciale avond werd ze een paar keer op haar mobiel gebeld. Ook door jongens van jaren geleden terwijl ze net 3 maanden een telefoon en nieuw nummer had.

(5)

Het waren ook kennissen uit Zwolle die ze in 2 weken in Zwolle had leren kennen. Maar ik zei er niks van omdat ik wist wat voor moeilijke periode ze meemaakte en alle steun kon gebruiken.

Toen we op 26 juni (5 dagen later) voor de 2^e keer en laatste keer met elkaar naar bed gingen in een hotel kwam er een moment dat ze me wilde pijpen omdat ik er bij haar niet in kwam, waarschijnlijk door de zenuwen of omdat God het zo gewild heeft.

Als er iets is wat me aan mijn vreselijke seksuele verleden doet denken is het wel om gepijpt te worden. Op dat moment zakte mijn erectie in elkaar en zij zocht de schuld bij zichzelf. Ik zei nog dat ik in therapie ging om mijn verleden te ^{en vergeven} vergeven. Toen haar telefoon weer 3 keer afging door jongens begon er onrust te knagen.

Ik hield immers zoveel van haar en kreeg weer verlatingsangst. Wat die maandag zo mooi had moeten worden werd uiteindelijk een klein conflict wat gelukkig goed afliep.

s Avonds toen ik haar belde boden we elkaar onze excuses aan. Toen besloot ik mijn verleden op te biechten zodat ze kan begrijpen dat de schuld van mijn erectie stoornis niet door haar kwam. Toen het stil werd aan de andere kant van de lijn vertelde ze ook dat ze daar niet mee kan leven. Exact wat U me vertelde. Het was alleen maar mijn bedoeling om haar iets toe te vertrouwen zodat ze werkelijk mijn hele persoon leerde kennen want ik wilde een gondeerlijke relatie en nieuwe start in mijn leven.

Ze is dagen hoos geweest en maakte het 27 juni per telefoon uit. Nu begrijp ik pas hoe zeer ik haar gekwetst heb. Het is volgens mij dat ik de verkeerde plek, tijd en plaats heb uitgekozen om haar dit te vertellen.

(6)

Ze heeft me enkele dagen later nog een paar keer opgebeld om te vragen of alles goed met me ging. Maar nadat het gesprek was begonnen klonk er alweer boosheid in haar stem en zei ik dat het nog te vroeg was om nu al met elkaar te praten. Ik dacht dat ze een paar maanden nodig had voordat ze misschien met me verder wilde gaan. Ze wilde niet en gewal dezelfde vriendschap als die jaren ervoor. Vanaf het begin heb ik haar gezegd dat ik als het moet een jaar of langer op haar blijf wachten om haar uiteindelijk tot mijn vrouw te maken.

Dat wil ik nu nog steeds ondanks dat ik haar 6 maanden lang niet veel gezien heb zoals dat gaat in een, niet geheime, relatie.

Als ik een wens heb is dat om met haar te trouwen en mijn leven met haar te leven & delen. Vanaf het begin zeiden we tegen elkaar:

No matter what, wij gaan met elkaar trouwen.

En iets in mij zegt dat zij zo speciaal in mijn leven is dat ik zo moeilijk kan geloven dat ze na deze 6 intens mooie maanden om mijn eerlijkheid wat niet eeg tactisch is geweest mij voor altijd verlaat.

Ik zei dat ik ervoor kan zorgen dat we weer bij elkaar handen komen. Op dat moment voelde ik alle pijn van deze geliefde weer boven komen. Maar ik wil haar zo graag als vrouw en voor altijd bij elkaar blijven. Iets in mij zegt dat zij de ware is. En ik blijf ook jaren op haar wachten. Ten eerste om dat zij ook jaren op mij heeft gewacht en vanaf het begin zeg ik al tegen haar dat het nu mijn beurt is om op haar te wachten. We hadden al een toekomst uitgestippeld en we wisten hoe moeilijk dat zou gaan worden. Daarom kan ik nu nog steeds niet geloven dat ze voorgoed uit mijn leven is gestapt. Ze zegt dat ze nog nooit op een andere jongen verliefd is geweest of gevoelens heeft gehad. Ik geloof haar en daarom heb ik zo'n spijt dat ik deze wereldvrouw door mijn eerlijkheid kwijt ben.

(7)

Omdat ik nu zeker weet dat ik haar terug wil om samen onze toekomst te heropbouwen vraag ik Uw hulp.

Per vandaag stop ik met sigaretten, blowen en zet ik me in om mezelf echt beter te maken. De therapie met medicijnen is een belangrijke stap en al zie ik Karima ruim een jaar niet, dat maakt me niets uit.

Ik weet dat U een goede helderziende bent en daarom moet U weten dat ik dit alles meen en volhou!

Ik wil zo graag eindelijk een stabiel leven leiden waarin eerlijkheid, reinheid en respect centraal staan. Alstublieft meneer Ticanaf: Ik weet zeker dat ik haar terug wil in mijn leven. No matter what. Hoe lang het ook mag duren: Het maakt mij niets uit. Als ik haar maar mag trouwen.

Verder weet ik dat ik nog heel veel diepe dalen zal meemaken maar terugvallen naar de blow en sigaretten en chaos in hoofd en huis daar zal ik al die jaren met hart en ziel voor vechten!!!

Karima heeft mij de basis gegeven voor het geluk en ik ben zeker wel op de goede weg. (voor onze toekomst....) Laat ons alstublieft weer ooit in ons leven bij elkaar komen om een stabiele relatie te heropbouwen. Wat deze keer zal blijven.

P.S. Als U besluit om mij terug te schrijven richt U dan svp het schrijven aan: 

mijn Tel. nr is 

Ik vraag God en U met alle liefde die ik in mijn
ziel kan vinden om ons weer bij elkaar te brengen
Zij is het waard om voor altijd mee te leven
te trouwen en samen gelukkig te worden en blijven

Ik vraag het U heel serieus meneer Ticanaf
Ik weet dat ik haar waard ben omdat ik een
goede man van binnen ben, en omdat ik weet
dat zij ook heel goed en trouw is.

Nogmaals: U bent paranormaal begaafd en ik
zeg U dat ik per vandaag stop met roken / blowen
en niet meer terugval in deze zelfvervuiling.
Als het goed is moet U weten dat ik het meen.
Ik heb ALLES over om haar terug te vinden.
Hoeveel jaren het ook mag duren

LEON van W

Er zijn geen woorden
die mijn dank aan U
kunnen uitdrukken.

REACTIE VAN MEDIUM TICANAF:

Deze man heeft aan het begin van de brief aangegeven dat hij een relatie wilde met iemand die hem waard was. Hieruit leid ik af dat hij op dit moment wel een positief zelfbeeld heeft. Ook geeft hij aan dat hij een 'vies verleden' heeft, wat hij associeert met zijn werk in de prostitutie, en dat hij met een schone lei wilt beginnen. Iedereen kan met een schone lei beginnen. Het leven is een leerproces en daar hoort vallen en opstaan bij. Omdat zijn geliefde hem per direct heeft verlaten nadat ze heeft gehoord wat zijn voormalige functie was, voelt hij zich gestraft voor zijn eerlijkheid. Maar wat is eerlijkheid? Was het eerlijk van hem om haar te ontmaagden zonder haar te informeren over zijn seksuele verleden? Had ze het dan nog steeds speciaal gevonden om met hem seks te hebben voor haar 18^e verjaardag? Wellicht voelt zij zich door hem verraden en heeft zij hem niet gestraft voor zijn eerlijkheid, maar voor zijn oneerlijkheid. Ze heeft immers haarzelf gegeven aan een man die achteraf niet aan haar verwachtingen van 'de ideale man' voldeed.

Hij geeft aan dat hij wilt trouwen met een meisje die het juiste pad volgt. Hij wilt met een 'zondeloze' vrouw trouwen omdat hij denkt dat hij hiermee zijn 'vieze verleden' compenseert om zo in het reine te komen. Hij zou eerst in het reine moeten komen met zichzelf door te accepteren wie hij is geweest, wie hij is en wie hij wilt zijn. Hij leeft in een wereld met ideale verwachtingen, terwijl hijzelf niet perfect is. Niemand is perfect. We moeten leren om met de niet- perfecte mens om te gaan en leren van elkaars zwakheid te houden in plaats van deze af te wijzen. Hij kan redelijkerwijs niet verwachten dat zijn verleden, wat hij zelf afkeurt, wél wordt goedgekeurd door zijn partner. Bovendien heeft hij zelf wel de verwachting dat zij volledig voldoet en zal blijven voldoen aan het ideale beeld van reinheid en zuiverheid. Men kan niet van een ander verwachten te zijn, wat men zelf niet is geweest...

Hoe zuiveren we onszelf van negatieve karma? Er zijn drie manieren om dit te realiseren. Ten eerste kan men de kosmos aanroepen door middel van meditatie, mantra's, gebeden, rituelen. Ten tweede kan men goede karma doen om zo het slechte karma te compenseren. De derde manier is een combinatie van de eerste en tweede; de kosmos aanroepen en goede karma doen. Hij zegt in zijn brief: "*Als ik één wens heb is dat om met haar te trouwen en mijn leven met haar te leven & delen*". Wanneer men zich realiseert dat het leven niet slechts gaat om de vervulling van de eigen wensen, heeft men de essentie van het leven pas echt begrepen...